



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Concept | Ward Nijs, Bruno Devos

Design | Wouter Van der Wangen, Bruno Devos

Productie en druk | Stockmans

© 2018 Alle kunstwerken | Ward Nijs

© 2018 Alle foto's | Fresco's Photography

ISBN 9789077207536

www.stockmans.be





"Van kinds af aan teken en schilder ik liefst dieren en mensen. Of allebei tegamen. Het startschot om een jachtboek te maken, werd gegeven door mijn goede vriend Jan, alias Boer Jan. De verhalen die hij over zijn jachtervaringen vertelde en de manier waarop, deed mij het penseel ter hand nemen. Luisterend naar deze verhalen, krijgt het beeld al vorm in mijn hoofd en word ik als kunstenaar gedreven om het op papier of doek te zetten. Bovendien duik ik graag in het verleden, gedreven om het op papier geschiedenis van de jacht een belangrijk spoor te maken in dit boek."

Een andere jager waaraan ik schatplichtig ben bij het maken van de beelden in dit boek, is Alwin. Ik mocht meermaals met hem plaatsnemen in zijn 'hoogzit' of meelopen op drijfjacht. Deze echte jachtervaringen maken samen met al de verhalen het resultaat van de tekeningen nog treffender.

Verder wil ik Carlo nog extra in de verf zetten omdat hij mij in het vizier van mijn uitgever gebracht heeft en met de tentoonstelling van mijn werk op zijn landgoed hoop dat u als lezer evenveel plezier zal beleven aan dit jagersboek net zoals ik, toen ik de inspiratie van de jachtbeleving op doek en papier heb geschilderd.

Tot slot wil ik het ganse Stockmans team van harte danken voor het warme gevoel bij het maken van het boek."

Waidmannsheil!
Ward Nijs











Jachtlegenden en patroonheiligen

Er zijn ook prachtige kruisbogen gemaakt als wapen voor de jacht.
De meest legendarische kruisboogschutter is Willem Tell. Als je een appel van
het hoofd van je eigen zoon kan schieten, ben je ongetwijfeld een prima jager.





Sint-Hubertus (655-727)

Een mystieke heilige kracht waar jagers zich tot wenden voor een vruchtbare jacht. Deze heilig verklaarde bisschop verbood jagers in de Belgische Ardennen het ritueel om het eerste gestrekte dier aan Diana te offeren. Maar voor hij bisschop werd, was hij de zoon van een hertog. Hubertus verloor zijn vrouw in het kraambed, waarna hij zich terugtrok in de Ardennen en daar enkel nog op jacht ging. In de vijfde eeuw, eeuwen na zijn dood, vond zo de legende ingang dat hij op Goede Vrijdag op jacht ging. Op een dag als Goede Vrijdag betaamde het niet op jacht te gaan, maar in de achtervolging van een prachtig hert trok Hubertus zich daar volgens de legende niets van aan. Tot hij een kruis tussen het gewei van het hert waarnam en dit zou het begin van zijn leven als geestelijke ingeluid hebben.





Sint-Hubertus (655-727)

Een mystieke heilige kracht waar jagers zich tot wenden voor een vruchtbare jacht. Deze heilige verklaarde bisschop verbod jagers in de Belgische Ardennen het ritueel om het eerste gestrekte dier aan Diana te offeren. Maar voor hij bisschop werd, was hij de zoon van een hertog. Hubertus verloor zijn vrouw in het kraambed, waarna hij zich terugtrok in de Ardennen en daar enkele nog op jacht ging. In de vijftiende eeuw, eeuwen na zijn dood, vond zo de legende ingang dat hij op Goede Vrijdag op jacht ging. Op een dag als Goede Vrijdag betaamde het niet op jacht te gaan, maar in de achtervolging van een prachtig hert trok Hubertus zich daar volgens de legende niets van aan. Tot hij een kruis tussen het gewei van het hert waarnam en dit zou het begin van zijn leven als geestelijke ingeluid hebben.





De koning van het woud

Vanaf midden september tot midden oktober loopt de bronsttijd van de herten waarbij het plaatshert zijn roede moet verdedigen tegen rivalen die ook hun kans willen wagen bij zijn harem.

Urban jungle

De vos, behoort vandaag samen met de das tot de belangrijkste roofdieren die leven in de Benelux. Alhoewel de wolf stilaan haar opwachting maakt. De vos vindt zijn weg in bossen en velden, maar hij waagt zich tegenwoordig ook meer en meer in steden. Daar is er afval voor het rapen.

De urban jungle wordt het nieuwe jachtterrein van de vos. De vossenpopulatie kan exponentieel toenemen, waarbij jagers ertop toezien dat het biologisch evenwicht bewaard wordt.















